

ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Στις 10/3/2014 υποτίθεται ότι έπρεπε να παρουσιαστώ για να υπορετήσω την υποχρεωτική στρατιωτική μου θητεία.

**Με το κειμενάκι αυτό δηλώνω
ότι αρνούμαι να υπορετήσω
στον ελληνικό στρατό.**

Αρνούμαι να υπορετήσω τον ελληνικό στρατό, επειδή εκεί θα γίνω σωστός άντρας. Δηλαδή, να είμαι ανταγωνιστικός, να είμαι κυριαρχικός, να είμαι βίαιος. Να αντιλαμβάνομαι τις γυναίκες σαν αντικείμενα άξια της προστασίας μου, της χλεύης μου και της υποτίμησής μου, να τις αποδέχομαι μόνο σαν χαριτωμένες παρουσίες και δέκτρες της σεξουαλικής μου όρεξης. Να μισώ τα αγόρια που αγαπάνε άλλα αγόρια, γιατί είναι ανώμαλοι και αποδιαστικοί, να βλέπω τις πλεαθίες σαν «αλιτοπίπερο» μισογύνικων ανδρικών φαντασιώσεων.

Έχοντας ζήσει μια ζωή μέσα σε αυτή τη σεξιστική κουλτούρα, και έχοντας αναπαράξει ένα μεγάλο μέρος της, το να αρνηθώ αυτή τη τελετή μύνστης ανδρισμού που είναι ο στρατός είναι το πιγότερο που μπορώ να κάνω.

Αρνούμαι να υπορετήσω τον ελληνικό στρατό, επειδή έτσι θα υπορετήσω την πατρίδα μου. Γιατί αυτή η πατρίδα είναι υπεύθυνη για την καθημερινή βία, την αδικία και τον θάνατο που βιώνουν οι μετανάστες και οι μετανάστριες που είχαν την ατυχία να βρεθούν σε αυτή τη χώρα των καθαρμάτων. Γιατί παρά τα σχολικά παραμύθια, η ιστορία αυτής της πατρίδας είναι ιστορία εθνοκαθάρσεων, επεκτατικών πολέμων, εξόντωσης των πολιτικών διαφωνούντων. Γιατί αυτή η πατρίδα έχει ευθύνες για την εξόντωση των ελλήνων Εβραίων και έχει φροντίσει να θάψει τις ευθύνες αυτές. Γιατί αυτή η πατρίδα συνεχίζει να κυνηγάει, να στιγματίζει και να κάνει τον βίο αβίωτο σε όσους και όσες είναι διαφορετικοί. Το να αρνηθώ να προσφέρω τα χέρια μου και το μυαλό μου στον προστάτη αυτής της πατρίδας είναι το πιγότερο που μπορώ να κάνω.

Αρνούμαι να υπορετήσω τον ελληνικό στρατό, επειδή τη βγάζω με 600 ευρώ το μήνα με μια κουτσοδούλεια και βοήθεια από γονείς, και ξέρω ότι τα συμφέροντά μου δεν θα τα εξυπορετήσω με το να εξαφανιστώ για 9 μήνες και να συμβάλλω στην εθνική ενότητα, αλλά συμμετέχοντας σε κοινότητες αγώνα εναντίον της. Επειδή το πρόβλημά μου δεν είναι οι άνθρωποι που έτυχαν να γεννηθούν από την άλλην πλευρά των συνόρων, αλλά τα αφεντικά που μας εκμεταλλεύονται εντός τους.

Αρνούμαι να υπορετήσω τον ελληνικό στρατό, επειδή αρνούμαι να απεμποδίσω το βασικό μου δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος μου. Αρνούμαι να υποχρεωθώ να αποθηκευτώ μαζί με άλλους σε κάποιο στρατόπεδο, να φοράω στολή, το εθνόσημο, να ακούω τις διαταγές και τις γκαρίδες του κάθε μαλάκα καραβανά, να στέκομαι προσσοχή στον εθνικό ύμνο, να κάνω όσκοπες αγγαρείς, να εξοικειωθώ στην ιδέα του φόνου.

Αρνούμαι να υπορετήσω τον ελληνικό στρατό, γιατί δεν έχω τακαθεί ποτέ στη ζωή μου, γιατί όταν μου βάζουν τις φωνές νομίζω ότι θα λιποθυμήσω, γιατί είμαι φτωρός, γιατί έχω βαρεθεί να μου λένε «αχ, και να χα το μπόι σου», γιατί δεν έχω καμία διάθεση να δοκιμάσω τα δριά μου, όταν στην άλλη πλευρά των ορίων αυτών βρίσκονται ο ψυχική διάλυση και η αυτοκτονία, γιατί στην ιδέα να χάσω τους φίλους και τις φίλες μου, τις συντρόφισσες και τους συντρόφους μου, την οικογένειά μου, μου κόβονται τα πόδια.

Αρνούμαι να υπορετήσω τον ελληνικό στρατό, γιατί, όπως έχουν πει κι άλλοι άνθρωποι πριν από μένα, ο στρατός είναι όλα όσα δεν είμαι εγώ.

Επιλέγω την οικική άρνηση στράτευσης, γιατί θεωρώ ότι είναι ο μοναδικός πολιτικός τρόπος εναντίωσης στον θεαρό της υποχρεωτικής θυτείας, ο μοναδικός δρόμος δημόσιας αντιπαράθεσης και συγκρότησης ενός αντιμιτιαριστικού κινήματος. Γιατί θεωρώ τους αγώνες που έδωσαν οι πρώτοι οικικοί αρνητές στράτευσης πριν από 30 χρόνια, σε συνθήκες πολύ δυσκολότερες και με κόστος πολύ μεγαλύτερο από ότι σήμερα, δικιά μου κληρονομιά και από τις πιο υψηλές στιγμές του κοινωνικού ανταγωνισμού, και γιατί θέλω να ενταχθώ στην σημερινή κίνηση εκείνων των ανθρώπων και των ομάδων που παίρνουν την απόφαση να αντισταθούν στην υποχρεωτική στράτευση και τον μιτιταρισμό.

Χωρίς να θέλω να κρίνω σε αυτό το κείμενο όσους παίρνουν την επιλογή του τρεπτόχαρτου, καθώς κατανοώ τους προσωπικούς λόγους που μπορεί να έχει ο καθένας, θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσω πολύ σύντομα σε όσους χαρακτηρίζουν την επιλογή της οικικής άρνησης ως «μαρτυρική» και «σαν μια επιλογή που δεν αξίζει το τρέξιμο», αντίρραση πολύ συχνή, δυστυχώς, όταν ανακοίνωνται σε συντρόφους και συντρόφισσες την επιλογή μου, ότι αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Αν δεν κυριαρχούσε η επιλογή του 15, τότε οι οικικοί αρνητές στράτευσης θα ήταν χιλιάδες, και όχι οι δεκάδες που είναι σήμερα. Και τότε σήγουρα θα μιλάγαμε από άλλη θέση.

Όπως και να έχει, δεν νιώθω καθόλου ότι η οικική άρνηση στράτευσης είναι μια μοναχική επιλογή. Η αποφασιστικότητα των οικοένα και περισσότερων συντρόφων που επιλέγουν την οικική άρνηση στράτευσης και οργανώνονται συλλογικά ήταν πολύτιμη βοήθεια κάθε φορά που αμφιταλαντεύομενα χρόνια.

Κλείνοντας λοιπόν, ευτυχώς δεν θα έχω να διηγηθώ ιστορίες ούτε από τον στρατό, ούτε πώς το έπαιξα για να πάρω το 15· ευελπιστώ να έχω να πω μόνο ιστορίες αγώνων ενάντια στην πατρίδα, τον μιτιταρισμό και κάθε λογής φασισμό.

**Η υποχρεωτική θυτεία δεν είναι μοίρα, είναι άλλο ένα πεδίο ανταγωνισμού!
Άλλοπλεγγύν σε όλους τους οικικούς αρνητές στράτευσης!
Ούτε μια ώρα στον στρατό!**

Iάσονας Κ.
19.3.2014

