

## Κάλεσμα για ελεύθερα αλληλέγγυα μαθήματα, στην κατάληψη της Βίλας Ζωγράφου, ενάντια στους ταξικούς φραγμούς

Το εξεταστικοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα σκοτώνει τα όνειρα και λεηλατεί τη ζωή των μαθητριών και των μαθητών, υψώνοντας ανυπέρβλητους, συχνά, ταξικούς φραγμούς. Με τη συνεχή συγχώνευση σχολείων, μαντρώνονται οι νέες και οι νέοι σε πολυμελείς τάξεις-κλουβιά, όπου αναπαράγεται η κυρίαρχη ιδεολογία και οι σχέσεις εξουσίας καθηγητή-μαθητή. Η καθημερινότητα στο σχολείο δηλητηριάζεται από τις ανταγωνιστικές σχέσεις, με τον διαχωρισμό «καλών» και «κακών», «αρίστων» και «αποτυχημένων»...

Στον απελευθερωμένο αυτοδιαχειριζόμενο αυτοοργανωμένο χώρο της Βίλας Ζωγράφου, η δομή της *Πρωτοβουλίας ενάντια στην πειθάρχηση και τους ταξικούς φραγμούς για την ελεύθερη διάδοση της γνώσης* εναντιώνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά πιστεύει ότι χρειάζεται να σπάσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλες/ους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στα γνωστικά αντικείμενα. Θέλουμε να συμβάλουμε στην υπέρβαση των ορίων και των ρόλων που επιβάλλονται μες στο σχολείο, καθώς στόχος τους είναι ο έλεγχος και η πειθάρχηση των νέων, αλλά και η συνέχιση της αναπαραγωγής «ευέλικτων» και άβουλων ατόμων μέσα και από το χώρο των πανεπιστημίων. Δεν θεωρούμε ότι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο είναι αυτοσκοπός. Το πανεπιστήμιο είναι και αυτός καταπιεστικός μηχανισμός στην υπηρεσία του κεφαλαίου, αλλά στο χώρο του υπάρχει δυνατότητα πολιτικοποίησης και αντίστασης. Με αυτήν την έννοια, δημιουργούμε δομή ελεύθερων μαθημάτων που δεν έχουν «φιλανθρωπικό χαρακτήρα» για «αναξιοπαθούντες», όπως κάνουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι δήμοι, η εκκλησία... Η δομή αυτή είναι πράξη ταξικής αλληλεγγύης και εναντιώνεται στην απαξίωση της δωρεάν εκπαίδευσης, την εμπορευματοποίηση της γνώσης και τον κοινωνικό κανιβαλισμό.

Τον απελευθερωμένο αυτοδιαχειριζόμενο αυτοοργανωμένο χώρο της Βίλας Ζωγράφου, υπενθυμίζουμε ότι η δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο έχουν ομόφωνα αποφασίσει να μετατρέψουν, αρχικά, σε επιχείρηση – ωδείο, ανταποδοτικού χαρακτήρα: με υψηλά δίδακτρα για μαθήτριες και μαθητές, όπου πρόσβαση θα έχουν μόνοι οι

έχοντες οικονομική δυνατότητα, ενώ οι εργαζόμενες/οι δεν θα έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα, καθώς θα εργάζονται με συμβάσεις έργου και αυτασφάλιση. Η επιλογή αυτή δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Αποτελεί συνέχεια της πολιτικής απόφασης της δημοτικής αρχής να ιδιωτικοποιήσει και να εμπορευματοποιήσει τους δημόσιους χώρους, καθώς χάρισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε ιδιώτες που ληστρικά εκμεταλλεύονται δημόσιους χώρους, ιδιωτικοποίησε τον θερινό κινηματογράφο Αλέκα, αλλά και παρέδωσε, εθελόδουλη, τα αποθεματικά του δήμου στο ΔΝΤ, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι οι δήμοι είναι το μακρύ χέρι του κράτους και του κεφαλαίου.

Σε αυτήν τη συνθήκη, που κυβερνήσεις και κεφάλαιο επιβάλλουν την πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης, σπέρνουν τον τρόμο, τον φόβο και τον ατομικισμό, σκοπός των ελεύθερων αλληλέγγυων μαθημάτων για το λύκειο, ξένων γλωσσών και μουσικής, είναι να βιώσουμε πως σε αυτήν τη βάρβαρη επίθεση καμία/ κανένας δεν πρέπει να μείνει μόνος. Δεν φοβόμαστε. Δυναμώνουμε, οικοδομώντας σχέσεις αλληλεγγύης παντού, στο σχολείο, τις γειτονιές, τους χώρους εργασίας...

## **Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας**

### **Αυτοοργάνωση – Αντίσταση – Αλληλεγγύη**

**Κάλεσμα: Κυριακή 4 του Οκτώβρη στις 7.00μμ στην κατάληψη της Βίλας Ζωγράφου** (Γ. Ζωγράφου 13, πράσινη πύλη. Λεωφορεία 608 στάση 6<sup>η</sup>, 235 στάση 7<sup>η</sup>, 230 στάση 6<sup>η</sup>) **για τη δημιουργία αλληλέγγυων μαθημάτων στο Λύκειο**

***Πρωτοβουλία ενάντια στην πειθάρχηση και τους ταξικούς φραγμούς για την ελεύθερη διάδοση της γνώσης***

<http://villazografou.espivblogs.net/>, [villazografou@riseup.net](mailto:villazografou@riseup.net)

## Κάλεσμα για ελεύθερα αλληλέγγυα μαθήματα, στην κατάληψη της Βίλας Ζωγράφου, ενάντια στους ταξικούς φραγμούς

Το εξεταστικοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα σκοτώνει τα όνειρα και λεηλατεί τη ζωή των μαθητριών και των μαθητών, υψώνοντας ανυπέρβλητους, συχνά, ταξικούς φραγμούς. Με τη συνεχή συγχώνευση σχολείων, μαντρώνονται οι νέες και οι νέοι σε πολυμελείς τάξεις-κλουβιά, όπου αναπαράγεται η κυρίαρχη ιδεολογία και οι σχέσεις εξουσίας καθηγητή-μαθητή. Η καθημερινότητα στο σχολείο δηλητηριάζεται από τις ανταγωνιστικές σχέσεις, με τον διαχωρισμό «καλών» και «κακών», «αρίστων» και «αποτυχημένων»...

Στον απελευθερωμένο αυτοδιαχειριζόμενο αυτοοργανωμένο χώρο της Βίλας Ζωγράφου, η δομή της *Πρωτοβουλίας ενάντια στην πειθάρχηση και τους ταξικούς φραγμούς για την ελεύθερη διάδοση της γνώσης* εναντιώνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά πιστεύει ότι χρειάζεται να σπάσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλες/ους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στα γνωστικά αντικείμενα. Θέλουμε να συμβάλουμε στην υπέρβαση των ορίων και των ρόλων που επιβάλλονται μες στο σχολείο, καθώς στόχος τους είναι ο έλεγχος και η πειθάρχηση των νέων, αλλά και η συνέχιση της αναπαραγωγής «ευέλικτων» και άβουλων ατόμων μέσα και από το χώρο των πανεπιστημίων. Δεν θεωρούμε ότι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο είναι αυτοσκοπός. Το πανεπιστήμιο είναι και αυτός καταπιεστικός μηχανισμός στην υπηρεσία του κεφαλαίου, αλλά στο χώρο του υπάρχει δυνατότητα πολιτικοποίησης και αντίστασης. Με αυτήν την έννοια, δημιουργούμε δομή ελεύθερων μαθημάτων που δεν έχουν «φιλανθρωπικό χαρακτήρα» για «αναξιοπαθούντες», όπως κάνουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι δήμοι, η εκκλησία... Η δομή αυτή είναι πράξη ταξικής αλληλεγγύης και εναντιώνεται στην απαξίωση της δωρεάν εκπαίδευσης, την εμπορευματοποίηση της γνώσης και τον κοινωνικό κανιβαλισμό.

Τον απελευθερωμένο αυτοδιαχειριζόμενο αυτοοργανωμένο χώρο της Βίλας Ζωγράφου, υπενθυμίζουμε ότι η δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο έχουν ομόφωνα αποφασίσει να μετατρέψουν, αρχικά, σε επιχείρηση – ωδείο, ανταποδοτικού χαρακτήρα: με υψηλά δίδακτρα για μαθήτριες και μαθητές, όπου πρόσβαση θα έχουν μόνοι οι

έχοντες οικονομική δυνατότητα, ενώ οι εργαζόμενες/οι δεν θα έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα, καθώς θα εργάζονται με συμβάσεις έργου και αυτασφάλιση. Η επιλογή αυτή δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Αποτελεί συνέχεια της πολιτικής απόφασης της δημοτικής αρχής να ιδιωτικοποιήσει και να εμπορευματοποιήσει τους δημόσιους χώρους, καθώς χάρισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε ιδιώτες που ληστρικά εκμεταλλεύονται δημόσιους χώρους, ιδιωτικοποίησε τον θερινό κινηματογράφο Αλέκα, αλλά και παρέδωσε, εθελόδουλη, τα αποθεματικά του δήμου στο ΔΝΤ, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι οι δήμοι είναι το μακρύ χέρι του κράτους και του κεφαλαίου.

Σε αυτήν τη συνθήκη, που κυβερνήσεις και κεφάλαιο επιβάλλουν την πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης, σπέρνουν τον τρόμο, τον φόβο και τον ατομικισμό, σκοπός των ελεύθερων αλληλέγγυων μαθημάτων για το λύκειο, ξένων γλωσσών και μουσικής, είναι να βιώσουμε πως σε αυτήν τη βάρβαρη επίθεση καμία/ κανένας δεν πρέπει να μείνει μόνος. Δεν φοβόμαστε. Δυναμώνουμε, οικοδομώντας σχέσεις αλληλεγγύης παντού, στο σχολείο, τις γειτονιές, τους χώρους εργασίας...

## **Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας**

### **Αυτοοργάνωση – Αντίσταση – Αλληλεγγύη**

**Κάλεσμα: Κυριακή 4 του Οκτώβρη στις 7.00μμ στην κατάληψη της Βίλας Ζωγράφου** (Γ. Ζωγράφου 13, πράσινη πύλη. Λεωφορεία 608 στάση 6<sup>η</sup>, 235 στάση 7<sup>η</sup>, 230 στάση 6<sup>η</sup>) **για τη δημιουργία αλληλέγγυων μαθημάτων στο Λύκειο**

***Πρωτοβουλία ενάντια στην πειθάρχηση και τους ταξικούς φραγμούς για την ελεύθερη διάδοση της γνώσης***

<http://villazografou.espivblogs.net/>, [villazografou@riseup.net](mailto:villazografou@riseup.net)